



God Morgon

Namnsdagen

I dag infaller Johannes Döparens dag, en av de få dagar under året som inte är tillägnad något namn. Det har dagen gemensamt med juldagen, nyårsdagen, kyndelsmässodagen, skottdagen, jungfru Marie bebådelsedag och allhelgonadagen. De som heter Johannes kan i stället firas den 27 december då Johannes och Johan har namnsdag.

Dagens citat

"Män är levande varelser med två ben och åtta händer".

Jayne Mansfield, amerikansk skådespelare, 1933-1967

Bemärkelsedagen

I dag är det midsommarafton. Från början är denna afton förmodligen en hednisk fest till solens ära. Det finns många sätt att fira dagen, som att vaka in morgonen vid en källa, plocka sju sorters blommor att lägga under kudden och drömma om sin tillkommande. Att löva och blomsmicka hem och majstång verkar vara den livskraftigaste seden.

Det hände då

För 15 år sedan, 2001, visade de svenska friidrottsdamerna att de tillhörde europaeliten. Vid Europacuptävlingarna i friidrott i finska Vasa vann Kajsa Bergqvist höjdhoppet och Susanna Kallur korta häcken medan tvillingssystemet Jenny kom tvåa på 200 meter. För 35 år sedan, 1981, konstaterades att 49 personer dött och 9 000 insjuknat i sviterna efter matoljeskandalen i Spanien. Under våren hade läkare i landet noterat en mystisk lungsjukdom som verkade sprida sig epidemiskt. I början av juni stod det klart att sjukdomen var en förgiftning orsakad av rapsolja, som av vinningskäl blandats med olja för industriellt bruk.

För 95 år sedan, 1921, beslutade Nationernas Förbund, NF, föregångaren till FN, att Åland skulle bli finskt. År 1809 hade Ryssland erövrat ögruppen och Finland från Sverige. Efter ryska revolutionen släpptes de berörda landområdena fria. När ålänningarna folkomröstade visade resul-

tatet att området skulle bli svenskt. Men den nya staten Finland ville annorlunda och hotade att ta till vapen. NF medlade och Åland fick starkt självstyre.

Hört och hänt

De tre medlemmarna i den så kallade Salaligan greps för 80 år sedan, 1936. Ligan hade i trakten under sex år genomfört fem rånmord som i flera fall följts av mordbrand. Först efter det femte mordet kunde brotten redas ut. Huvudmannen förklarades senare psykiskt sjuk och spärrades in för vård. Medhjälparna dömdes till livstids straffarbete.

På topplistorna

För 20 år sedan, 1996, låg åter "Du är alltid en del utav mig" med Henrik Åberg etta på Svensktoppen. Han hade toppt även tidigare under våren.

8...

... svenskar hade mist livet i trafikolyckor under midsommarhelgen för 15 år sedan, 2001. Dessutom hade tre personer drunknat.

Födelsedagar

För 42 år sedan, 1974, föddes sångaren Magnus Carlsson. Han var sångare i dansbandet Barbados och blev sedan medlem i Alcazar. Numera är han soloartist.

För 47 år sedan, 1969, föddes den norska sångaren Sissel Kyrkjebø. Med sin rena klang och folkviseton har hon blivit populär i hela Skandinavien. Hon sjöng under OS-ceremonierna i Lillehammer 1994 och hade en stor hit med "Gå inte förbi" med Peter Jöback.

Namn vi minns

För 300 år sedan, 1716, föddes Sara Elisabeth Moræa. Hon gifte sig med Carl von Linné 1739 efter att hennes far i flera år motsatt sig ett bröllop med denne i faderns tycke, fattige student. Först sedan Carl gjort sig känd i Europa och etablerat sig som läkare i Stockholm fick de älskande ta gifte sig. Sara Elisabeth Moræa blev hela 90 år gammal.

(TT)



Idrotten har alltid följt tvillingarna. "Ett tag bestämde vi att vi inte fick gå in på kvällen innan vi gjort 30 nickar" berättar Cajsa Elm.

De är tvillingar

JÖNKÖPING Tvillingarna Cajsa och Arvid Elm har levt sida vid sida sen de föddes. Genom idrott och företagande fortsätter de förenas när skolan drar dem isär.

När Cajsa och Arvid Elm gick i mellanstadiet sprang de tillsammans hem efter skolan varje dag och tittade på tv-programmet "Livräddarna på Bondi Beach". Först till dörren vann. I andra perioder fyllde de hela trädgården med kojor eller ledde ett streethockeylag. I ständig sällskap med varandra, men också i ständig tävlan.

Tvillingarna Elm har levt sida vid sida så länge de kan minnas. Tre minuter skiljer dem åt, och ändå sedan dess har de kommit som ett paket.

- När folk ska träffa oss tänker de "då ringer vi Cajsa och Arvid", säger Arvid. Vi träffar andra också, men då ingår båda två.

Det har aldrig varit de klassiska tvillingattributen, som likadana kläder, som enat dem. Istället har de förenats genom konkurrens. Ända sedan barnomens löprundor med familjen, där Cajsa blev grätfärdig varje gång hon inte vann, har det mesta varit en tävling. Därigenom hittade de till idrotten. Cajsa har just blivit värvad till innebandyklubb JIK och Arvid leder i dagarna ett fotbollsläger för barn i J-Södras regi.

- **DET ÄR NÅGOT** speciellt med lagkulturen, säger Cajsa. Alla är inte bästa vänner, men alla behövs.

- Laget har alltid varit ens andra familj lite, fortsätter Arvid.

En andra familj som kommer allt mer till pass i takt med att tiden går. I höstas började tvillingarna nämligen gymnasiet och valde olika program. Något som har blivit en utmaning för en duo som fram tills nu gjort allting

Vi småtjafsar lite varje dag, med glimten i ögat. Men vi har aldrig varit lacka på varandra någon längre stund.

tillsammans, även skolan. På Sandagymnasiet, där de går nu, känner många av deras vänner inte ens till att de är tvillingar. Så har det aldrig varit tidigare, och Cajsa berättar att det känns märkligt.

- Nu är jag för första gången bara Cajsa i folks ögon, säger hon. Inte Cajsa och Arvid.

- Det känns konstigt, säger Arvid. Lite tomt.

Det har gjort att tvillingarna för första gången glidit ifrån varandra. Inte känslomässigt, men rent praktiskt.

- Jag har saknat att vara med Arvid, säger Cajsa. Vi träffas inte alls lika mycket nu.

Som tur är kommer sommaren råda bot på det. Ge-

nom satsningen Ungdrive, där etablerade entreprenörer erbjuder ungdomar hjälp med att starta egna företag, har tvillingarna skaffat ett gemensamt sommarjobb.

- Det var faktiskt mamma som googlade upp det, säger Arvid. Vi försökte söka vanliga jobb först, men det gick inte.

IDROTTSENGAGEMANGET gör det svårt att anpassa sitt schema. Träningar och matcher avlöser varandra under hela sommaren, men båda kände att de ville göra någonting. Inte minst för att få något annat att tänka på efter matcherna. På så vis uppstod deras all-tjänstföretag, som erbjuder individanpassad hjälp



Midsommarafton är en bra dag att finna sin älskade.

Foto: JUSTEM JOHNSON/
SCANDINAV/TT



Musikern Magnus Carlsson föddes för 42 år sedan.

Foto: PONTUS LUNDAHL/TT



Foto: KAJSA JUSLIN

i vått och torrt

PROFILEN:

Cajsa Elm

ÅLDER: 16 år.

BOR: Hovslätt.

FAMILJ: Mamma, pappa och tvillingbror.

INTRESSEN: Fotboll och innebandy.

LÄSER: Biografier, senast Zlatans.

LYSSNAR PÅ: Poddar.

TITTAR PÅ: Olika matcher och realityserier som Parneviks.

FAVORITMAT: Pommis frites och grillat, med bearnaisesås.

DRÖMMER OM: Att uppleva ett OS, antingen som utövare eller publik.



PROFILEN:

Arvid Elm

ÅLDER: 16 år.

BOR: Hovslätt.

FAMILJ: Mamma, pappa och tvillingssyster.

INTRESSEN: Idrott i största allmänhet, fotboll i synnerhet.

LÄSER: Fantasy och deckare.

LYSSNAR PÅ: Väldigt blandat. Mycket house.

TITTAR PÅ: Game of Thrones och andra fantasyserier.

FAVORITMAT: Grillat.

DRÖMMER OM: Att bli elitfotbollsspelare.



i vardagen. Det kan handla om allt ifrån att sälja småkakor till att hugga ved eller tvätta bilen.

- Vi har alltid haft ganska stressigt, att få ihop livspusslet med skola och idrott och annat. Vi vill hjälpa människor som har samma problem, säger Arvid.

En annan poäng med företaget är att utmana sig

själva genom att hela tiden träffa nya människor. Något som båda tycker är tufft.

- **DET UPPLEVS** ju som ganska läskigt när man tänker på det, säger Arvid. Att komma hem till någon helt okänd och städa...

Planen är att ta företaget vidare. Om de inte blir elitidrottare vill tvil-

lingarna satsa på en karriär bakom kulisserna, genom att designa och sälja idrottskläder.

- Jag är nördigt intresserad av skomodeller och all typ av utrustning, och jag gillar teknik och naturvetenskap, säger Arvid. Så jag vill utveckla från början och sen sälja.

Cajsas alternativ till en innebandykarriär är att

jobba med ekonomi och redovisning. På så vis delar tvillingarna också framtidsplaner: ett gemensamt sportklädesföretag.

- Vi kompletterar varandra, säger Arvid.

Noa Söderberg

Noa.Soderberg@jonkopingsposten.se

Firarhörnan



Philip Friberg, Trånghalla, fyller 4 år den 25 juni och firas av mamma, pappa och Viggo.



Ted Carlström Kaya, Huskvarna, fyller 3 år den 25 juni och firas av mamma, pappa, Tindra och Tim.



Oskar Andersson, Norrahammar, fyller 5 år den 25 juni och firas av mamma, pappa och Lilly.



Elsa Wernborg, Jönköping, fyller 5 år den 25 juni och firas av Lilly, Ebbe, mamma och pappa.



Tove Rantamäki, Skillingaryd, fyller 6 år den 25 juni och firas av mamma, pappa, Damien, Oliver, Samuel och Elma.



Lenox Ström, Taberg, fyller 1 år den 25 juni och firas av mamma och pappa.



Meja Larsson, Bankeryd, fyller 2 år den 25 juni och firas av mamma, pappa och Ludvig.



Dag Wennbladh, Huskvarna, fyller 8 år den 25 juni och firas av mamma, pappa och Eddie.



Inez Annvik, Kaxholmen, fyller 7 år den 25 juni och firas av mamma, pappa, Emanuel och Jacob.



Emil Alfredsson, Jönköping, fyller 2 år den 25 juni och firas av mamma, pappa och syskon.



Axel Trogen, Huskvarna, fyller 11 år den 25 juni och firas av Daniel, Lotta, Kajsa och Elsa.



Kaisa Åsberg, Jönköping, fyller 11 år den 25 juni och firas av mamma, pappa och Anton.



Tuva Johansson, Barnarp, fyller 8 år den 25 juni och firas av mamma, pappa, Alexander och Pontus.



Vilgot Ostfeldt, Huskvarna, fyller 3 år den 25 juni och firas av mamma, pappa, Theodor och Adelia.



Adam Rönnerfors, Hovslätt, fyller 11 år den 25 juni och firas av mamma, pappa och Max.



Edith Forsberg, Jönköping, fyller 1 år den 25 juni och firas av mamma, pappa, Alice och Alma.



Dante Svensson, Jönköping, fyller 8 år den 25 juni och firas av mamma, pappa, Dennis och Didrik.

Fler firar barn på nästa sidan...